

Welkom

Fijn dat we hier mogen zijn, zo lekker om zelf te gast te zijn op een feestje.  
Fre komt daar straks nog op terug.

Maar eerst de reden dat we hier zijn.  
Het 5 jarig bestaan.  
Eigelijk al in juni, maar toen waren we nog druk bezig met de zomer te vieren en vele wedstrijden te roeien.

In die afgelopen 5 jaar is er een hele hoop gebeurt.  
Omdat data en getallen niet mijn sterkste kant is noem ik gewoon wat gebeurtenissen op die mij zijn bijgebleven.

Toen ik eind 2018 op het strand Martijn Nanninga tegen het lijf liep en hij mij zei dat hij die dag moest kiezen tussen sloeproeien of blow karten dacht ik gelijk, sloeproeien??!!  
Kan dat hier in de Noord Kop?? Ik vroeg hem duizend vragen.  
Hoewel zijn opmerking dat bier drinken de bindende factor van de vereniging was durfde ik het toch wel aan.  
En zie nu... witte wijn en rosé is ook best oké en koffie en thee zijn ook algemeen geaccepteerd.  
Helaas duren de thee kransjes in de sloep, maar tot de stijger.

Deze vereniging begon met een verwaarloosde sloep, de Vrijbouter, uit een weiland in Friesland.

Een restauratie plan werd opgezet, maar het trappelende aantal fanatieke leden van het eerste uur was moeilijk in bedwang te houden en een andere sloep, de Boekanier, werd aangekocht zodat er gelijk geroeid kon worden, en kon het bier drinken na afloop weer hervat worden.

En zo ging er wat tijd voorbij. De Vrijbouter werd eventjes uit handen gegeven om een snellere restauratie op gang te krijgen want het leden aantal groeide gestaag, de witte wijn en rosé deden zijn intrede, en er was dringend behoefte aan een 2e sloep.

Met man en macht werd de Vrijbouter verder klaar gemaakt op de vele klusavonden.

En weer ging er tijd voorbij...na een aantal jaar heel veel klussen in de winter begon dat op te breken en werd er een nieuw plan bedacht.

Door super inzet van verschillende leden hebben we leuke sponsors kunnen aantrekken en door het nog steeds groeiende aantal leden was de vereniging in staat om een geheel nieuwe onderhoudsvrije sloep inclusief trailer te kopen en de Boekanier te verkopen.

En daar staan we nu. Een mooie authentieke houten reddingsloep, een gloednieuwe super snelle onderhoudsvrije sloep, een eigen trailer want van slapend geld houden we niet binnen deze vereniging.

Wat is me nog meer bij gebleven.

-De eerste MPM, een heel weekend met elkaar op een platbodem slapen. Lekker wat rondjes roeien en vooral veel feest vieren. Ook dat is roeien.

-Corona deed zijn intrede. Daar zijn we zo goed mogelijk mee omgegaan. Iedereen deed dat op zijn eigen manier. Klussen in kleine groepjes, het hardlopen werd weer uit de kast getrokken, kano's uit het stof gehaald, de sportschool bezocht als dat weer kon. En zo bleef iedereen toch in conditie toen we weer los mochten.

-Er leek een HT voor onze vereniging weg gelegd te zijn, maar door allerlei omstandigheden is dat er niet van gekomen. Jammer en misschien ook maar goed ook. Wie zal het zeggen. Wel leuk om te zien dat diverse leden gewoon aansluiten bij andere vereniging om deze tocht der tochten toch een keertje mee te maken.

-En ja Spond heeft ook zijn intrede gedaan als vervanger van Teamers. Dit geeft veel duidelijkheid en de meeste leden reageren hier goed in. Een klein groepje zou wat vaker zijn afwezigheid mogen melden dan weet iedereen waar we aan toe zijn op een training of in aanloop naar een wedstrijd.

En ja van 2 trainingen door de weeks en een zondag ochtend zitten we nu op 4 trainingen door de weeks en 2 in het weekend.

Dat is veel.

En soms komt het niet vol en soms varen we uit met 2 sloepen.

Het blijft elke week weer een verrassing hoe het gaat lopen.

En dan natuurlijk de invloeden van het weer die ook wel eens een annulering zorgt.

-In Spond en in de grote en kleine app groepen zijn soms levendige gesprekken gaande. Iedereen doet op zijn manier zijn zegje en vanuit het bestuur proberen we ook zo duidelijk mogelijk te communiceren.

En net zoals in het gewone leven slaan we de plank wel een mis of gaat iemand even lekker los, maar mooi om te zien dat dit vaak weer in gesprek opgelost wordt en dat iedereen weer tevreden aan zijn of haar riem kan trekken.

-En dan de wedstrijden... wat een ontwikkeling is daar geweest in de afgelopen 5 jaar. Van ongeveer 13 wedstrijden het eerste jaar met 1 sloep die soms met moeite vol te krijgen was gaan we nu al vaker met 2 sloepen erop uit en moeten we soms mensen teleurstellen omdat de wedstrijden vol zitten en zijn het er een stuk of 25 geworden. Ik kan me nog goed enkele opmerkingen herinneren, ik hoef geen wedstrijdshirt hoor want ik roei alleen op dinsdag, ik doe alleen vechten op de Vecht of MPM want langer ga of kan ik niet, een hele zaterdag weg dat wil ik niet ik heb wel wat beters te doen. En nu...we worden allemaal steeds fanatieker, stappen in bij andere clubs als we zelf niet gaan en is er een volledig heren en dames team aan het ontstaan waarbij vroeger eerst met moeite een mix team vol kregen.

-En natuurlijk de vele feestjes van de afgelopen jaren. 3 Heuse doopfeesten om de sloep maar veel geluk mee te geven, de ALV's met een hapje en een drankje, tussendoor feestjes om de zomer, Pasen of wat dan ook te vieren.

Zo leuk om mensen om in gewone kleding te zien ipv alleen in de sloep met strakke leggings en verenigingskleding.

-O,ja de kleding...ook dat heeft zich ontwikkeld. Van een gelimiteerde hoeveelheid gekregen softshell jasjes, naar blauwe hoedies, naar blauwe wedstrijdshirts en polo's, naar knal oranje wastas shirts, jassen, sweaters en lange en korte mouwen shirts. Echt we zijn een professionele verschijning geworden.

-Daar draagt ook de ontwikkeling van de website aan bij met levendige wedstrijd verslagen, de social media die loopt als een trein en soms niet bij te houden is omdat er zoveel gebeurd, leuke en tevreden sponsoren

Dus na dit allemaal aangehoord te hebben kan ik niks anders zeggen dat ik enorm trots ben om lid te zijn van zo'n leuke enthousiaste vereniging.

En nu wil Ronnie ons nog een nieuwtje vertellen!