

Op Marsdiep moeten sloeeproeiërs wel de stroming in de gaten houden

Jan Ambricola

De Haukes ■ 'Haal op, gelijk', klinkt het over het water in de haven van Schagen. De heren en dames van sloeeproevereniging Kop van Noord-Holland laten zien wat zij in hun mars hebben. Zie wedstrijden vinden in het vaarseizoen plaats maar de trainingen gaan het hele jaar door.

Doften, dollen en riemen. Voor de leden van de club, met als thuishaven de Haukes bij Westerland, zijn dit alledaagse termen maar voor een buitenstaander niet.

„De doft is de roeibank waar je op zit en de dol is de U-vormige houder op de reling van de sloep waar je je riem of roeispaan doorheen steekt”, legt Fré Harms uit. Zij is belast met de sponsoring binnen de vereniging. Aan de picknicktafel bij het havenkantoor zijn ook voorzitter Debby Bijl, secretaris Bart Been en penningmeester Ronnie Vrieling aangeschoven.

Been, in het dagelijks leven loods, steekt van wal: „Vijf jaar geleden is de vereniging opgericht. In de Kop van Noord-Holland was er nog geen club die aan sloeeproeven deed. Ik ben toen eerst met mijn zwager gaan zoeken naar een boot want daar begint het tenslotte mee. Die vonden we maar die moest nog opgeknapt worden. Het opknappen van de Vrijbouter duurde langer dan verwacht en in de tussentijd stuitten we op de Boekanier waar direct mee geroeid kon worden. Inmiddels is de Boekanier verkocht en daar is een aluminium sloep, de Zeeschuimer, voor in de plaats gekomen. Met twee boten, de houten Vrijbouter en de Zeeschuimer, doen we nu mee aan wedstrijden en er wordt volop mee getraind.”

Animo

„Al vanaf het begin hadden we over belangstelling en het ledenaantal



Sloeeproetraining in de haven van Schagen.

FOTO'S MARC MOUSSAULT

niet te klagen”, vult Bijl aan. „Blijkbaar was er hier in de omgeving genoeg animo om te gaan sloeeproeven. Ons ledental bedraagt nu 36 en we willen een grens stellen bij 50. Waar we wel naar op zoek zijn is een stuurman of stuurvrouw. Iedereen wil wel roeien maar er zal ook gestuurd moeten worden.”

„De verhouding man/vrouw is ongeveer fiftyfifty”, zegt Harms. „In de sloep zitten acht roeiers en een stuurman. We hebben een dames-team, genaamd de Piratas. Het herenteam en het gemengde team varen onder de naam de Zeeschuimers. Je hoort het al, het is hier een groot piratenfeest met allemaal namen gerelateerd aan die tijd.”

„Per jaar zijn er ongeveer twintig

tot 25 wedstrijden”, reageert Vrieling. „Er wordt in verschillende klassen gevaren en er zijn handicaps want de ene sloep is weer zwaarder dan de andere. Je kan ook niet naast elkaar varen want daar zijn de vaarwateren in Nederland gewoon te smal voor. De Grachtencup is daar een goed voorbeeld van. Die wordt jaarlijks gehouden in Amsterdam, Utrecht, Zwolle en Leeuwarden. Dan moet je, net als met een tijdrit in de Tour de France, afzonderlijk van elkaar starten. Bij andere races, zoals Respec op de Lek en Vechten op de Vecht kom je wel in elkaars vaarwater te zitten. Dat leidt wel eens tot een aanvaring. Dan volgen er wat stevige vloeken op het water maar op de steiger later is alles weer koek en ei.”

Kooybrug

„Het sfeertje in deze tak van sport is onderling zeer goed”, gaat Bijl verder. „Soms lenen we wel eens 'personeel' bij elkaar als een sloep onderbemand is. Zoals gezegd zijn de wedstrijden nu voorbij maar we trainen in de winter gewoon door. Weer of geen weer, licht of donker, het gaat gewoon door. De Vrijbouter ligt nu voor onderhoud in een



Haal op! Gelijk.

schuur en we hebben de aluminium Zeeschuimer naar Schagen verplaatst omdat de Kooybrug dicht zou gaan en Schagen dan beter bereikbaar is voor de leden dan de Haukes. Het onderhoud aan de Kooybrug is nu uitgesteld maar we liggen hier prima in Schagen.”

„Sloeeproeven in de zomer is natuurlijk aangenamer”, besluit Been.

„We roeien dan ook wel eens op zee. Dan gaan we even een kop koffie halen in Oudeschild op Texel. Onder goede omstandigheden halen we tien kilometer per uur op het water. Wel even de stroming goed in de gaten houden want daar is op het Marsdiep niet tegenin te roeien. Dan kom je nooit meer thuis.”

„Je komt wel eens in elkaars vaarwater te zitten. Dat leidt wel eens tot een aanvaring



Ronnie Vrieling pompt de sloep nog even leeg.

advertentie

Vacature

De Raad van Toezicht van Blossse zoekt twee nieuwe leden

één in opvang en onderwijs!

W.M. Dudokweg 47 - Heerhugowaard

Kinderen inspireren om tot ontwikkeling te komen

Meer informatie vind je op www.blosse.nl/raadvantoezicht

